



Doe uw werk
ondanks alles

STICHTING HULP AAN VERDRUKTE EN VERVOLGDE CHRISTENEN BIJBELTRANSPORTEN - 2015

Evenals voorgaande jaren zijn door onze plaatselijke, interkerkelijke stichting deze zomer weer een aantal Bijbeltransporten uitgevoerd. In deze uitgave leest u daarvan een verslag. Onze vrijwilligers hebben dit jaar niet-geregistreerde Baptistengemeenten zowel dichtbij als veraf in Rusland en de Oekraïne bezocht.

Het hoofddoel van deze bezoeken is het brengen van Bijbels en Bijbelverklaringen in de Russische taal. Tevens wordt aan behoeftige gezinnen materiële hulp gegeven en wordt financiële ondersteuning gegeven voor het onderhoud van de vaak bouwvallige kerkjes.

Omdat er in het Russische taalgebied weinig betrouwbare Bijbelverklaringen zijn, is de lectuur die wij brengen van groot belang voor de Bijbelsgefundeerde leer. Naast de Bijbel en de Nieuwe Testamenten wordt de volgende lectuur gebacht (zie schema).

Ook in 2015 mochten we de bovenstaande opdracht uit Prediker 11 : 1 met Gods hulp en onder Gods Zegen

via transporten en postverzending uitvoeren. Een opdracht zoals onze kanttekeningen het verwoorden: Dat is, doe wel aan een iegelijk, zo bekenden als onbekenden. Het zijn de meest armen in de Oostbloklanden die verstoken zijn van Gods Woord en lectuur. De transporten zijn mogelijk dankzij de financiële steun die wij van u mogen ontvangen!

U treft in dit verslag een overzicht van de gemaakte reizen van de transporten en werkzaamheden van onze Stichting. Wij vragen van u opnieuw om uw gebed en financiële steun voor de verspreiding van Gods Woord en goede lectuur voor de Christenen in Oost-Europa, opdat vervuld mag worden: *Want gij zult het vinden na vele dagen.*

Gelukkig mochten alle vrijwilligers na vaak lange en gevaarlijke reizen gezond en wel weer thuiskomen. Moge de daar gebrachte lectuur voor velen tot zegen zijn.

Riekelt Kaptein
Voorzitter



Louwe Korf, erelid HVVC.

| | |
|----------------|---|
| Matthew Henry | Bijbelverklaringen van het Nieuwe Testament |
| Wilh. à Brakel | Roeping en wedergeboorte, Geloof en Onderscheidenken Kenmerken, Rechtdaardigmaking, Het H.A. en Het Leven uit het Geloof; de boeken 1 t/m 5 |
| Thomas Boston | De Viervoudige Staat |
| Guhrie | Des Christens Groot Interest |
| Th. Watson | De Waarachtige Beking, Het Koninkrijk der Hemelen Ingenomen, De Hoofdsom van de Geloofsleer, De Tien Geboden, Het Gebed des Heeren. |
| Mac Cheyne | De Bron der Zaligheid, Gedichten. |
| J. Fischer | De Weg der Zaligheid |
| Bonar: | Memoires Mac Cheyne |
| O. Winslow | Het werk van de Heilige Geest |
| Ds. Harinck | De Charismatische beweging |
| W.J. Seaton | De vijf punten van het Calvinisme |
| Chr. Van Dam | Bijbelse Vertellingen |

oorlog in Oekraïne

De onrust in Oekraïne was voor de Stichting reden om dit jaar geen persoonlijk bezoek te brengen. We krijgen soms nieuws uit Donetsk. De kerken in (oost) Oekraïne hebben het moeilijk. Uit de contacten met de zoon van de voorganger weten we onder meer dat de woning van pastor Wolodja door granaten is geraakt. Veel medechristenen zijn op zoek naar een veilig onderkomen. Uw blijvend gebed is nodig!

De Heere zal voorzien

Een groep van zes vrijwilligers hadden het voornemen om samen een reis te maken naar het oosten van Oekraïne. Uit de contacten met de broeders en zusters in Donetsk bleek dat de voorganger en zijn gezin, en ook vele gemeenteleden waren gevlucht voor de oorlog. De ene vluchtte naar de Krim, anderen naar Rusland of Kiev, sommigen naar Duitsland. Een bezoek aan de Donetsk was niet verstandig. De plannen werden bijgesteld en Odessa werd genoemd. Het reisadvies vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken was ook voor Odessa negatief. Een grote stad waar regelmatig onlusten waren, en de spanning in die steden was reden om een derde reisplan op te stellen. Een derde keus bleek een door de HEERE gezegende reis naar gemeenten en kerken waar de hulp zeer welkom bleek te zijn. Een reis van 4500 km in 8 dagen werd het uiteindelijke plan. Op vrijdagmorgen vertrek vanaf Urk richting Roemenië om daar de zondag in de zigeunerkerk te zijn. Een lange reis, vermoeid kwamen de Urkers aan, direct na de koffie werden de mouwen opgestroopt om een grote trampoline in te graven voor de Roma kinderen van de voor- en naschoolse opvang. Het bleek een goede therapie tegen de verreisheid, de mannen werkten stevig door en voor het avondeten was het klusje geklaard. Op zondag naar de zigeunerkerk, een bijzondere dienst waar één van de Urkers de gelegenheid kreeg

om met behulp van een tolk een korte meditatie te houden. Na afloop van de dienst hoorden wij via de vertaling hoe de meditatie aansloot bij de preek van de voorganger. Vanaf dat moment werden wij ons bewust van Gods leiding over deze reis. De Hongaarse Bijbels werden hartelijk in ontvangst genomen. Er blijkt een grote behoefte aan Bijbels en kinderbijbels bij de zigeuners. Het door de Urkers bezochte kerkje is één van de zeven kerkjes welke in de regio zijn gebouwd. De kerkjes groeien allemaal, regelmatig zijn er nieuwe gezinnen welke lid worden. Ook zijn er de nodige evangelisatie activiteiten onder de zigeuners.

Op maandag ging de reis naar Rey, een dorpje vlak bij Zytomir (Oekraïne). Een reis van twee dagen door het bergland van de Karpaten. Een prachtige reis over soms goede en soms hele slechte wegen bracht ons in Rey. We werden door de voorganger Valik en zijn vrouw hartelijk ontvangen. Ze waren erg onder de indruk van de Bijbels, lectuur en de ondersteuning vanuit Urk. De gemeente in Rey is al jaren bezig met nieuwbouw. Mede dankzij de steun uit Urk kan de kerk verder bouwen. In het najaar is de kerkzaal inmiddels in gebruik genomen. Met financiële steun uit Urk kon o.a. een kachel worden gekocht, deze is net voor de winter geïnstalleerd. Er is nog een bezoek gebracht aan een opvang voor thuis- en daklozen, en voor alcohol- en drugsverslaafden. De naam van de opvang is 'Het Anker', voor de Urkers is de betekenis daarvan al snel duidelijk. De reis vervolgde naar Slavuta, een klein kerkje in het westen van Oekraïne. Deze gemeente is enkele jaren geleden wel bezocht. Een bijzonder ontmoeten, de voorganger en de diaken waren bijzonder blij met onze komst. De voorganger vertelde dat ze regelmatig hebben gebeden of de Urkers nog eens mochten komen met Bijbels en lectuur. Nu we elkaar na een zo lange tijd weer ontmoeten was de dankbaarheid groot. Voor de vrijwilligers was het bijzonder dat een derde reisplan, uiteindelijk Gods reisplan bleek te

zijn. De HEERE zal voorzien, werd voor de vrijwilligers een ervaring om niet te vergeten. Elk bezoek was waardevol, de Bijbels zijn dankbaar in ontvangst genomen en worden ingezet voor verschillende evangelisatie activiteiten. We zijn de HEERE dankbaar dat Hij ons heeft bewaard en ook weer veilig heeft thuis gebracht.

OVERZICHT TRANSPORTEN EN BIJBELVERSPREIDING

Er zijn zeven bestelbussen met elk ca. 550 kg aan Bijbels naar Roemenië, Oekraïne en Rusland vertrokken. Gedurende 2015 zijn door onze vrijwilligers ca. 1100 pakketten van 2 kilo met Bijbels verstuurd naar adressen in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Met de enveloppenactie vanuit de diverse kerken zijn er ca. 500 enveloppen met Bijbels en/of lectuur verzonden naar diverse adressen in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder uw steun en de zegen van de HEERE.

UW STEUN IS NODIG

Stort uw financiële bijdrage op IBAN rekening nr. NL38 ABNA 0483 230 499 Stichting Hulp aan Verdrukte & Vervolgde Christenen KvK nr. S 23673