

Stichting hulp aan verdrukte en vervolgte Christenen - Urk

Uitgave reizen 2011

Prediker 11: Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.

DOE UW WERK GOED

De tekst Prediker 11 betekent: Doe uw werk goed. *“Wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien. Wie op de wolken ziet, die zal niet maaien.”* Ook in 2011 werden met Gods hulp en onder 's HEEREN zegen weer transporten uitgevoerd. Via postverzending werd ruim 1500 kilo aan Bijbels en Bijbelverklaringen verzonden. Mensen maken plannen voor Bijbeltransporten zonder te weten hoe de reis zal verlopen. Wie op de wind blijft letten, wie op het juiste moment wacht, gaat misschien niet opreis. Wie naar de wolken blijft kijken, komt niet aan op de bestemming. In biddend opzien werken, vertrouwen op de HEERE, Hij heeft alles in zijn hand. In dat vertrouwen mochten wij als stichting ons werk doen. In deze folder geven wij een verslag van gemaakte reizen en van de postverzending. De HEERE heeft het werk ook dit jaar willen zegenen. Lof aan de God van Israël, de HEERE die zijn volk gedenkt.



PETRAZAWOSDK - APATITY - MOERMANSK:

Moermansk (Russisch: Мурманск) is een stad aan de Moermanskust van de Barentszee in het uiterste noordwesten van de Russische Federatie. Moermansk is de hoofdstad van de gelijknamige bestuurlijke regio, de Oblast Moermansk.

Deze stad heeft ruim 330.000 inwoners en is daarmee de grootste stad ter wereld boven de Noordpoolcirkel. Moermansk ligt op het schiereiland Kola en is een belangrijke marinebasis. Dit komt omdat de haven het gehele jaar ijsvrij is door de warme Golfstroom. De in 1915 gestichte stad was dan ook een zeer belangrijke haven in de Tweede Wereldoorlog; materiaal van en voor de geallieerden kon hier ingescheept en verscheept worden. In de

boeken “Engelandvaarders” wordt er over een konvooi naar deze havenstad geschreven. Het volgende reisverslag gaat ook over een konvooi, maar nu met Bijbels onderweg naar de kerken in Petrazawosk, Apatity en Moermansk.



“Wie op de HEERE God vertrouwen putten nieuwe krachten” Vier broeders uit Urk vertrokken op in Mei 2011 voor een reis naar drie kerken in Rusland. De reis naar Rusland ging via St. Petersburg, Petrazawosk, Apatity naar Moermansk. De tweede dag hadden we een klapband. De band verwisselen was een hele klus, maar met inzet een hulpdienst kon dit allemaal worden opgelost. De volgende dag werden we wonderlijk bewaard in een aanrijding met een dronken brommerrijder. Zowel de dronken jongeman als wij hadden geen ernstig letsel. Na een lange en koude nacht waarin we gesleept werden door de andere bus, kwamen wij bij het huis van de pastor. De zoon van de pastor bleek automonteur, hij heeft ons geholpen met het repareren van de lekke olie koeler. Hierna konden wij onze reis, die ernstige vertraging had opgelopen, voortzetten. We wilden graag de zondag in Moermansk zijn, om daar de dienst te kunnen bijwonen.



Stichting hulp aan verdrukte en vervolgte Christenen - Urk

Uitgave reizen 2011

Prediker 11: Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.

Het is bijzonder om te horen hoeveel werk er door de kerk in Petrazowosdk wordt verzet. De oude pastor bezoekt o.a. de uitgestrekte toendra's waar de geesten en de hekserij het leven beheersen. Men gaat het gesprek aan met medicijnmannen en weet door de kracht van God Geest door te dringen in hun harten. Bijbels worden achter gelaten, er wordt onderwijs gegeven vanuit de Bijbel en zo horen nieuwe volkeren en stammen van het evangelie van Jezus Christus.



Er wordt opvang georganiseerd voor drugs- en alcoholverslaafden. Men biedt hulp bij het afkicken en spreekt vrijmoedig over God. De smalle weg wordt gewezen en het gevaar en de grote gevolgen van de brede weg worden afgewezen. De lektuur wordt met dankbaarheid ingezet en uitgedeeld aan hen die christus willen leren kennen. Iedere week zijn er diensten, soms ook door de weeks maar altijd op zondag. Dan komt men samen om te luisteren naar Gods Woord, om te zingen tot lof van onze God. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor Bijbelstudie en onderlinge contacten.

We werden in Moermansk hartelijk ontvangen. Het was een warm weerzien tussen enkelen van ons. Voor anderen was het de eerste keer in Moermansk, maar ook die voelden zich snel thuis. Na de dienst was er een gesprek met de diakenen en ouderlingen van de kerk, er was een jonge zuster die als tolk alles voor ons vertaalde. Dit maakte een goed en uitgebreid gesprek mogelijk. Christenen in Rusland danken de HEERE voor al zijn gaven en zegen, die Hij geeft in de Bijbels en de boeken vanuit Nederland.

FINANCIËLE STEUN AAN DE STICHTING

Dankbaar zijn wij voor de steun van de kerken en donateurs. Om dit werk te blijven uitvoeren is uw financiële steun nodig. Ook in het nieuwe jaar! Wij bidden dat de HEERE uw gaven en ons werk wil blijven Zegenen.

UW STEUN IS NODIG:

stort uw financiële bijdrage
op rekening nr.
48.32.30.499

t.n.v.

*Stichting Hulp aan verdrukte en
vervolgte Christenen in oosteuropa*

KvK nr. S 23673

Penningmeester:

Jan Korf Zandplaat 20 Urk



Stichting hulp aan verdrukte en vervolgte Christenen - Urk

Vitgave reizen 2011

Prediker 11: Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.

VERSLAG ORENBURG & ORSK

Vier broeders uit Waddinxveen vertrokken naar Orenburg en Orsk, nadat zij de reis begonnen waren met gebed. Na een goede en vlotte reis van bijna 1600 kilometer zijn we om 17.00 uur aangekomen bij de boot om in te schepen voor de reis naar Finland. Onderweg weinig gestopt, alleen voor het noodzakelijke, daar we eigenlijk geen tijdsspelende hadden, omdat de boot die we graag hadden willen nemen al vol geboekt was, dus dan maar een boot eerder.

Na een voorspoedige vaartocht zijn we 's morgens aangekomen in een zeer winters landschap. We waren om 06:00 uur aan in Turku en vandaar naar de grens gereden van Finland/Rusland. Tijdens een tussenstop om wat te eten en koffie te drinken hebben we ook onze nood en hulpeloosheid om de grens te passeren aan de HEERE God voorgelegd en onze overtocht in Zijn handen gegeven.



Wij zijn behouden aangekomen in Orenburg en dat is groot van God dat Hij ons hier heeft gebracht. Omdat we het adres niet goed konden vinden hebben we gebeld en zijn daarna opgehaald bij de McDonald's. De pastor had een tolk. De ontvangst was aller hartelijkst en we konden gelijk aan tafel aanschuiven. Er was een heerlijke maaltijd bereid. Ook de pastor uit Orsk was hier naar toe gekomen en ook nog een pastor uit Kazachstan was hier. Na de maaltijd was er een dienst die we bijgewoond hebben. We hebben daar enkele Psalmen en liederen gezongen voor de gemeente. Ook hebben we gehoor gegeven aan de vraag of we nog een woord tot de gemeente wilde richten, we hebben gesproken over zondag 15 vanuit de Heidelbergse Catechismus over het lijden van Jezus voor zondaren die dat niet verdiend hebben.



De kerk is pas geschonken door een oudere dame waar de gemeente erg blij mee is. De gemeente telt ongeveer 20 leden en zijn heel erg dankbaar voor hetgeen wij gebracht hebben. Wij hopen en bidden dat God hier zijn zegen over wilt geven en de Heilige Geest er in mag meekomen. Deze reis is heel voorspoedig gelopen, nadat wij begonnen te wennen aan de zeerslechte wegen hebben we vandaag gereden op de weg die heel erg goed was en dat komt omdat deze weg ook wordt gebruikt door de president, en dat was goed te merken een de weg.



Laten we dan ook niet vergeten de lectuur met ons gebed te achtervolgen, Want God heeft het zelf in Zijn woord verzekerd dat hij geen bidder laat staan. En laten wij niet karig van God denken, want hij zal veel zekerder het gebed verhoren als wij kunnen geloven. En daarom nogmaals de oproep aan allen "bid zonder ophouden voor een ieder persoonlijk en zijn naaste" En in het bijzonder willen wij de voorgangers dank zeggen voor hun meeleven en de voorbede die ook in het openbaar in de kerk voor ons en ons werk is gedaan, en wil hun ook voor morgen Gods zegen en de bijstand van Heilige Geest toe wensen.

Stichting hulp aan verdrukte en vervolgte Christenen - Urk

Uitgave reizen 2011

Prediker 11: Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.

BIJBELS PER POST

Dankbaar kijken we terug op het vele werk dat door onze vrijwilligers wordt gedaan. Iedere twee weken is er een groep van ongeveer 7 vrijwilligers bezig met het inpakken van Bijbels in kleine postpakketten van ca. 2 kg. In totaal zijn er vijf groepen, die samen zo'n 1000 pakketten versturen naar Rusland, Wit Rusland en de Oekraïne.

Met enige regelmaat krijgen wij brieven die wij laten vertalen. Broeders en zusters vanuit het verre Rusland bedanken ons voor de Bijbels en lectuur. Ze vertellen over hun geloof en het wonder van de bekering, dat de HEERE in hun leven heeft gedaan.



De pakketten gaan naar ver afgelegen gebieden die met een auto vanuit Nederland niet bereikbaar zijn. Toch zijn er mogelijkheden om deze broeders en zusters te bereiken. Wij krijgen regelmatig nieuwe adressen per post of e-mail. Verzoeken om Bijbels en verklaringen, en dankbare woorden aan de HEERE die naar hen omziet.

BIJBELS VOOR MINSK

De afgelopen maand kwam er een verzoek van een voorganger uit Minsk (Wit-Rusland). Dit land is voor ons al een aantal jaren niet toegankelijk met Bijbels en Lectuur. Vanuit Urk wordt er ca. 500 kg aan Bijbels, naar Minsk verstuurd. Een 'werkloze' broeder kan ze daar ophalen en verder verdelen onder de kerken. Vanuit de Oud Gereformeerde kerk worden er ook nog kinderbijbels geschonken aan de kerk in Minsk.

Wij hopen en bidden dat alles goed zal verlopen. Zo baant de HEERE zich zelf een weg in Wit-Rusland. Waar grenzen voor ons gesloten bleven ontstaat er nu een onverwachte mogelijkheid.

BESTUURSLEDEN:

Voorzitter & Penningmeester:
Secretaris:

Louw Korf, flevostraat 21
Riekelt Kaptein, industrierondweg 14
Jan Post, Damlaan 13
Willem Verheij, kooltuinen
Paulus van Veen, grindrug 10

Jan Korf, zandplaat 20 tel. 0527-683920
Jelle ten Napel, kleine Fok 17
e-mail: jelletennapel@hotmail.com

Louwe Kater, patrijzenstraat 2
Simon Weerstand, zandplaat 1
Piet van Steenselen, middelbuurt 49
Albert de Boer, noord 55